

## 1ο Γυμνάσιο Ελευσίνας

### «Αισχύλειο»

Υπεύθυνη προγράμματος: Σωτήρχου Αγγελική (ΠΕ05)

Τίτλος προγράμματος: «Νερό και πράσινο: προϋποθέσεις για μια βιώσιμη πόλη»

Συμμετείχαν μαθητές και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου:

Δεσύλλα Ιωάννα

Τσιάγκου Άντζελο

Χότζα Ελεονώρα

Κλωνάρη Ειρήνη

Ζαγκλή Στέλλα

Μακρुकώστα Δήμητρα

Κολόσακας Χαράλαμπος

Μάχλη Αθηνά

Κουλουκούρα Χριστίνα

Μότσιου Ευαγγελία

Οικονομοπούλου Μαντώ

Αλούσι Αλίνα

Πονηρού Ευαγγελία

Μιχαήλ Χρύσα

Σαούλου Νεκταρία

Καμολίνης Ιωσήφ

Ταμπουρατζή Χριστίνα

Παπαδημητρίου Βαλεντίνα

Καραπατσιά Έλενα

Καλλιγέρη Δέσποινα

Κόλιας Βασίλης

Βουλτσίδα Κατερίνα

Βάτσια Κριστίνα

Γκέλου Σεβαστή

Βρούβα Ευτυχία

Οι στόχοι μας ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των ελεύθερων αστικών χώρων. Περιηγηθήκαμε στις πλατείες της πόλης μας για να εντοπίσουμε τις ανάγκες για πράσινο, αλλά και για να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε ώστε να είναι βιώσιμο.



Καταγράψαμε τους ελεύθερους χώρους της Ελευσίνας, τους φωτογράψαμε και συζητήσαμε ώστε τα παιδιά να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Μιλήσαμε επίσης για την αξία του αστικού πρασίνου, ενώ διατυπώσαμε και κάποιες προτάσεις «πρασινίσματος» της πόλης μας.



Το νερό στην πόλη. Ποιες είναι οι χρήσεις του. Ποιες οι καταχρήσεις (η αλόγιστη χρήση του). Ο στόχος μας ήταν να διερευνήσουν τα παιδιά τρόπους για να μπορέσουν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση νερού. Φτιάξανε λοιπόν ένα θεατρικό δρώμενο που μας δίνει με αποκαλυπτικό τρόπο έναν καταγίγισμό ιδεών για την εξοικονόμηση νερού στην καθημερινότητά μας. Σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα.

ΣΚΗΝΗ 1<sup>η</sup>

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Ποτίζει με το λάστιχο.)

ΒΑΣΙΛΗΣ (Διαβάζει εφημερίδα και ζεσταίνεται.)

ΜΥΡΣΙΝΗ, ΜΑΝΤΩ (Ζουζουνίζουν και μαλώνουν και ο Βασίλης γκρινιάζει.)

ΒΑΣΙΛΗΣ: Κορίτσια, για κάντε λίγο ησυχία! Ασχοληθείτε με κάτι χρήσιμο ! Δείτε πόσο ήσυχα παίζει η αδερφή σας ! Μπράβο, Χριστινάκι. Ρίξε μπόλικο νεράκι, γιατί τώρα το μεσημέρι διψάνε πολύ τα λουλουδάκια! Άντε, κορίτσια, πηγαίνατε στην πίσω αυλή να ποτίσετε και να μ' αφήσετε κι εμένα ήσυχο! Άντε λοιπόν.



ΜΥΡΣΙΝΗ, ΜΑΝΤΩ (Ακούγονται από την πίσω αυλή.)

ΜΑΝΤΩ: Μπαμπά, μπαμπά, η Μυρσίνη δεν μ' αφήνει να ποτίσω! Με καταβρέχει! Πες της κάτι, σε παρακαλώ.

ΜΥΡΣΙΝΗ: Μπαμπά, μπαμπά, δεν την αντέχω άλλο τη Μαντώ. Όλο με πειράζει και με κοροϊδεύει. Λέει ότι τα μαλλιά μου είναι σαν τσουκνίδες! Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ!

ΒΑΣΙΛΗΣ: Βρε κοριτσάκια μου, που στόμα έχετε και μιλιά δεν έχετε, δεν είπαμε να ποτίσετε; Ρίξτε μπόλικο νεράκι να ξεδιψάσουν τα λουλουδάκια. Ελάτε τώρα και διαβάζω τα νέα, ολοκαίνουργια μέτρα της κυβέρνησης!

ΤΕΝΙΑ: *(Επιστρέφει με πέντε τσάντες από τα ψώνια )* Γεια σας. Πώς τα περάσατε, καλά μου κοριτσάκια; Α! Πολύ ωραία ποτίζετε. Μπράβο, μπράβο, τα πουλάκια μου!

ΕΙΡΗΝΗ ( γειτόνισσα Α' ): Άκου τι τους λένε! Δες πώς χαλάνε το νερό μεσημεριάτικα!

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ( γειτόνισσα Β' ): Θέλω να δω τι μούτρα θα κάνουν μόλις ανοίξουν το λογαριασμό του νερού που μόλις ήρθε! Εμείς προσέχουμε να μην καταναλώσουμε ούτε σταγόνα παραπάνω κι αυτοί εδώ το σπαταλούν με τέτοια ευκολία!

ΕΙΡΗΝΗ: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Άλλοι να το σπαταλούν κι άλλοι να λένε το νερό νεράκι. Πρώτ' απ' όλα, δεν ποτίζω τον κήπο μου μέρα μεσημέρι! Όλοι πια ξέρουν πως το νερό εξατμίζεται περισσότερο το μεσημέρι παρά ωφελεί τα λουλούδια.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ: Και πότε ποτίζεις;

ΕΙΡΗΝΗ: Το βράδυ, φυσικά!

ΛΑΜΠΡΙΝΗ: Σιγά μη χάσω εγώ τα τούρκικα σίριαλ στην τηλεόραση για να ποτίσω. Δε σφάξανε!

ΤΕΝΙΑ: Κοιτάζτε, κορίτσια, τι σας ψώνισα! Ένα μπλουζάκι για το Χριστινάκι, ένα παντελονάκι για τη Μαντώ και μια ζακετούλα για τη Μυρσίνη. Α! Ξέχασα να σου πω πως βρήκα και κάτι λογαριασμούς, αλλά ξέχασα να τους ανοίξω. Πάρε!

*(Τα κορίτσια περιφέρονται χαρούμενα στη σκηνή με τα καινούργια ρούχα τους.)*

ΒΑΣΙΛΗΣ: Ε, βέβαια, τα ψώνια δεν τα ξεχνάμε όμως! Για να δούμε τι θα δούμε. Λογαριασμός νερού. Τι;! 75 ευρώ; Πολλά δεν είναι για νερό; Παιδιά, σταματήστε το πότισμα! Φτάνει το νερό! Και με τα ψώνια τέρμα! Δώσε μου τις κάρτες όλες. Στο τέλος δεν θα μπορούμε ούτε τους λογαριασμούς να πληρώσουμε!

*(Η Αλίνα μπαίνει με τα παιδιά της. Χαιρετάνε.)*

ΑΛΙΝΑ: Σε τι χαρούμενη οικογενειακή στιγμή σας βρίσκω; Τι συμβαίνει, αδελφούλα μου;

ΤΕΝΙΑ: Να, ο Βασίλης, όταν βλέπει τους λογαριασμούς, τότε θυμάται την οικονομία. Για πες του κι εσύ κάτι.

ΑΛΙΝΑ: Τι να πω, αφού ξέρω πολύ καλά πόσο σπάταλη αδελφούλα έχω ! Δεν σ' έχω δει τόσες φορές πώς πλένεις τα πιάτα;

Επίσης δημιούργησαν δύο χορευτικά, με δικές τους χορογραφίες, με θέμα το νερό και το πράσινο, που τα παρουσίασαν στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς σε εκδήλωση του σχολείου μας.

Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Δημαρχείο. Τα παιδιά προετοίμασαν ερωτήσεις σχετικές με το θέμα μας και τις έθεσαν στο δήμαρχο Ελευσίνας. Παρουσίασαν επίσης τις δικές τους προτάσεις για πράσινες λύσεις, επισημαίνοντας και τονίζοντας το μεγάλο ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ που είναι το νερό.



Τέλος, πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη εκδρομή στη Σαλαμίνα για να χαρούμε το πράσινο και τη θάλασσα, με διάφορες δραστηριότητες που τα παιδιά είχαν ετοιμάσει προηγουμένως. Σας επισυνάπτουμε μερικές φωτογραφίες από τις δραστηριότητές

μας.

