

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2013-2014
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Όλγα Λαμπρέλλη
Ευφροσύνη Περδικούρη
Αικατερίνη Βουράκη





ΕΛΕΥΣΙΣ

ELEFSIS







ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ





ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ



‘ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ’ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ



ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ





ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΠΟΥ ... 'ΦΥΓΑΝ»





"Τα τραίνα ... σφύριξαν ξανά"

Τα τραίνα μετά από μια δεκαετία ξανασφύριξαν στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας. Δυστυχώς όχι στην πραγματικότητα αλλά μέσα από την έκθεση που οργάνωσαν τα παιδιά και οι καθηγητές του 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας, το πρωί της Τετάρτης 7 Μαΐου, μπροστά στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ.

Παραφράζοντας τον τίτλο της έκθεσης - που ήταν "τα τραίνα που ... 'φυγαν" - και παρακολουθώντας τα έργα που επιμελήθηκαν τα παιδιά, αισθάνεσαι πως από στιγμή σε στιγμή κάποιο τραίνο θα σφυρίξει και θα σταματήσει για να πάρει και να αφήσει τους επιβάτες του.

Στο κέντρο της έκθεσης δεσπόζουν μια μακέτα του σταθμού και μια άλλη με ένα τραινάκι που περνά μέσα από σήραγγα. Τις μακέτες πλαισιώνουν ταμπλό με σχέδια των μαθητών, ζωγραφιές τρένων γνωστών ζωγράφων και φωτογραφίες διάφορων παλαιών σταθμών. Όλα αυτά τα συνόδεψε η ζωντανή παρέμβαση με ποιήματα για τα τραίνα και ανάλογη μουσική υπόκρουση.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους καθηγητές που ασχολήθηκαν με ένα τέτοιο θέμα, ζωντανεύοντας μνήμες και γιατί όχι δημιουργώντας προσδοκίες για το μέλλον.



Σας ευχαριστούμε πολύ!